

*de Vraag*

VAN JE LEVEN

**Wat geeft je leven kleur?**

*de ZIN*

VAN MIJN LEVEN:

-----

Dit geeft kleur aan  
mijn leven:



Creativiteit



Samen zijn



iets wat kracht  
geeft



Moraal



iets nalaten



Vrijheid



Plezier en feest



Religie



Realistisch zijn



leven met/in de natuur



Kennis



Comfort en  
levensbalans



iets wat mij heilig is



Logisch  
nadenken



Gezond eten

Mezelf  
ontwikkelen

Zorgen voor mijzelf  
en mijn naasten

Een hogere macht

Structuur en zekerheid

Samenleving en  
normen en waarden

1

TIPS

**De blanco kaarten:**

- Uitdelen in een groep, individueel
- Leg ze ergens vrij neer ter uitnodiging
- Post ze digitaal

## Werkwijze de Vraag van je leven



2

**De ingevulde kaarten:**

- Samen bespreken
- Zichtbaar ophangen of in een zorgdossier/Levensboek verwerken
- Collage van maken
- Weggeven aan een naaste

Of verzin zelf een creatieve, kleurrijke werkwijze!

Ik hoor graag wat jij er mee hebt gedaan!  
mail Beatrijs Hofland via [vindplaatszingeving.nl](mailto:vindplaatszingeving.nl)

+ Extra: Picto praatkaart

